

Expositie: 'Vluchtig'; tekeningen objecten en video's van Ingrid van Laere; Studio Han Sterk, Klooster 3, Enkhuizen; geopend: woensdag t/m zondag 12-17 uur; t/m 19 december.

## Luchttige expositie met beladen inhoud in Studio Sterk

# Vluchtige momenten in lyriek gevangen

**De tijd vliegt.** Het besef dat die vluchtigheid momenten kostbaar maakt, is de drijfveer achter de tekeningen, video's en objecten van Ingrid van Laere.

Onlangs die beladen inhoud is de expositie in Studio Han Sterk te Enkhuizen luchtig. Niet alleen kregen de kunstwerken volop de ruimte, ook het materiaal waarmee de kunstenaar experimenteert is fragiel en transparant.

Beeldend kunstenaar Ingrid van Laere (1949) woont in Hoorn. Naast haar werk als vrij kunstenaar is ze actief als organisator van kunstritualen en bestuurslid van Hotel Maria-kapel.

Dat ze theatervormgeving studeerde aan de Gerrit Riedveldacademie te Amsterdam, zie je terug in de tentoonstelling. Zowel de meeste kunstwerken als de presentatie daarvan zijn op subtiele wijze theatral. Een dynamisch wandobject vangt meteen de blik. Het mensfiguur, van warrig vlieseline, lijkt de ruimte in te vliegen. Langs een andere muur scheert een kleurrijker mensfiguur. Het onderlichaam van zink contrastiert met een dun papier

creëerde ze fraai esdoornvliegers. Aan de basis hiervan staat de wetenschap dat ze voor de voortplanting tot vallen gedoemd zijn.

### Veenlijn

Dat inhoud, vorm en materiaal elkaar versterken, blijkt ook uit de indringende maskers. Hier toe werd Van Laere geïnspireerd door de 'Man van Tollund', een eeuwenoud veenlijn dat ze zag in het Silkeborg Museum in Denemarken. Uiterst kwetsbare materie zoals uienschillen, knoflookblaadjes, eierschalen, bladgoud en Japans papier is ingezet in dienst van de zeggingsskracht. De maskers samenvieren de tijdelijkheid van

het leven. Met het veenlijn in gedachten staan de maskers echter ook voor conserving en herinnering.

Zulke tegenstellingen maken het bekijken van de tentoonstelling tot een belevenis. Een van de meest intrigerende beelden hangt wat onopvallend bij de ingang. Over een doogewoon knaapje, hangt een door de tijd aangevreten 'mensenhuid'. Een beeld van ultieme vergankelijkheid, dat door het esthetische karakter toch draaglijk blijft.

### 'Pluisjes'

De video's zijn luchtiger van karakter. Ze gaan over kleine momenten van schoonheid en zijn doortrokken van poëtische kracht. Montere balletmuziek versterkt de film 'Pluisjes'. De beelden tonen een bui van pluizenvlekjes. Warelend in de wind lijken ze even te vliegen om uiteindelijk neer te dalen. Deze vluchtige momenten die Ingrid van Laere in lyriek heeft gevangen, maken de tentoonstelling tot een blijvende hoogvlucht.

LIDA BONNEMA

Een van de maskers van kunstenaar Ingrid van Laere. FOTO MARIO LEIN VAN LINGEN

